

Müthiş Yetenekli Bozayı

**Marko**

Konser Veriyor

SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş.  
Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664  
Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul  
Tel.: (0216) 474 23 43 • Sertifika No. 12603

Marko Konser Veriyor

Metin: © 2012 Gerry Boland  
Resimler: © 2012 Áine McGuinness, The O'Brien Press Ltd.  
Orijinal Eser: © 2012 The O'Brien Press Ltd., Dublin, İrlanda  
Türkçe Çeviri: © 2017 SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş.  
Türkçe yayın hakları Kalem Telif Hakları Ajansı aracılığıyla alınmıştır.

Yazan: Gerry Boland  
Resimleyen: Áine McGuinness  
Özgün Adı: Marco Moonwalker  
Çeviren: Şiirsel Taş  
Yayın Yönetmeni: S. Baha Sönmez  
Editör: Gökçe Ateş Aytuğ  
Son Okuma: Burcu Ünsal Çeküç  
Baskıya Hazırlayan: Hüseyin Vatan

Birinci Baskı: Eylül 2017  
ISBN: 978-605-9781-94-7

Tüm hakları saklıdır.

Baskı: İmak Ofset  
Merkez Mah., Atatürk Cad., Göl Sok., No:1, 34192  
Yenibosna, Bahçelievler, İstanbul • Tel.: (0212) 444 62 18  
Sertifika No. 12531

Müthiş Yetenekli Bozayı

**Marko**

Konser Veriyor

Gerry Boland

Resimleyen: Áine McGuinness

Çeviren: Şiirsel Taş

## Gerry Boland

Dublin doğumlu Gerry Boland 2001'den beri Kuzey Roscommon'da yaşıyor. Bölge okullarında yaratıcı yazma dersleri veren yazar, bir organik tarım bahçesinde yarı zamanlı çalışıyor ve kalan vaktini olabildiğince yazmaya ayırıyor. Gerçek bir çevrecidir, vejetaryenlik ve hayvan hakları konusunda kampanyalar yürütür. “Müthiş Yetenekli Bozayı Marko” serisinin yanı sıra *Watching Clouds* (Bulutları Seyretmek) adlı bir şiir kitabı ve Dublin ile ilgili iki gezi kitabı bulunmaktadır.

Miriam'a  
ithaf edilmiştir...

## Teşekkür

Marko öykülerine inandıkları ve kitapları uzmanlıkla,  
titizlikle hazırladıkları için O'Brien Press'teki herkese,  
komik ve muhteşem illüstrasyonları için Áine McGuinness'e,  
Annaghmakerrig'deki Tyrone Guthrie Merkezi'ne,  
kardeşim Mary, John ve Joe'ya,  
beni destekleyen ve cesaretlendiren herkese  
ve her zaman olduğu gibi Miriam'a  
teşekkür ederim.

G. B.



**B**ir sabah evimizin arkasındaki garajda annemin trombon çaldığını duydum. Dışarı çıktım, garajın kapısına oturup dinledim. Çaldığı parçayı daha önce hiç duymamıştım. Tarifi zor, yalnızlık ve hüznün dolu olsa da güzel bir ezgiydi. Hani bazen aklınıza bir melodi takılır da kafanızın içinde döner durur ya, öyle bir parça işte.

Garaj kapısının gevşek kolunu çevirdiğimde çıkan gıcırtya rağmen annem çalmaya devam etti. Kapıyı birazcık aralayıp kafamı içeri uzattım. Gözlerime inanamadım.



Marko bir köşede oturmuş, annemin trombonunu çalıyordu. Gözlerini kapatmıştı, uzaklara dalıp gitmişti sanki. Ne zaman Kayalık Dağlar'daki evini düşünse, yüzünde hep bu ifade belirirdi.

Kapıyı kapatıp parmak uçlarımda uzaklaştım.

Az sonra Marko kendine çay demlemek için mutfağa geldi.

“Marko.”

“Patrik.”

“Annemin trombonuyla çaldığın parçanın adı ne?”